

# BULLING

Από τους μαθητές/τριές

- Μπεγκέγια Χριστιάνα
- Παπαδάκης Χριστόφορος
- Παπαδάκης Κωνσταντίνος
  - Ροδουσάκης Μάνος
  - Ραφτοπούλου Πόπη





- Δεν έχουν όλες οι πόλεις του κόσμου ειρήνη! Κάποιες έχουν πόλεμο. Έτσι ξεκινάει η ιστορία του μικρού Γκαρσία ο οποίος μετανάστευσε με την οικογένεια του στην Ελλάδα επειδή στο Μαρόκο από όπου καταγόταν είχε ξεσπάσει πόλεμος! Οι γονείς του στην Ελλάδα δούλευαν σε ένα mini-market με πάρα πολύ χαμηλό μισθό και τα 4 αδέρφια του που δεν ξεπερνούσαν τα 5 τους χρόνια έμεναν στο σπίτι , ο Γκαρσία όμως πήγαινε σε ένα δημόσιο σχολείο και το όνειρό του ήταν να μορφωθεί , να βρει μια καλή δουλειά έτσι ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει στην οικογένεια του τα απαραίτητα!

Ο Γκαρσία πηγαίνει 1<sup>η</sup> Γυμνασίου και τα πάει πάρα πολύ καλά με όλα τα μαθήματα! Πάντα πάει στο σπίτι χαρούμενος λέγοντας στους γονείς του πόσο καλά είχε περάσει στο σχολείο. Δηλαδή σχεδόν πάντα! Πριν από κάμποσες ημέρες μία παρέα αγοριών πλησίασε τον Γκαρσία με άσχημες διαθέσεις! Του ρίξανε κάτω την τσάντα και άρχισαν να την κλωτσάνε σαν να ήταν μπάλα. Ο Γκαρσία δεν άντεξε άλλο και άρχισε να κλαίει, τότε ένα αγόρι έβγαλε το κινητό του και τον τράβηξε φωτογραφία με σκοπό να την ανεβάσει στο facebook έτσι ώστε να την δουν όλοι!. Και μετά αρχίσανε να τον χτυπάνε. Αφού ήταν έτοιμοι να φύγουν του λένε ότι αν το πει σε κανένα θα τον χτυπήσουν ακόμα πιο δυνατά!!! ☹️



- Μετά από κάμποσες ώρες πήγε στο σπίτι του κλαίγοντας και έχοντας μελανιές σε όλο του το σώμα. Όμως οι γονείς του έλειπαν στη δουλειά και έτσι δεν θα έβλεπαν τα χτυπήματα που είχε ο Γκαρσία. Ήταν στο δωμάτιό του και έκλεγε όταν ξαφνικά μια σαίτα μπήκε από το παράθυρο που φαινόταν ότι έγγραφε κάτι μέσα ,ο Γκαρσία την άνοιξε και διάβασε το γράμμα!!

ΑΥΡΙΟ ΣΤΟ  
ΞΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΕ

ΔΟΕ για να

ηδηρώσεις και

το δικό μας φαγητό

ΑΛΛΙΟΣ ΞΕΡΕΙ

ΤΙ ΘΑ ΠΑΘΕΙ



- Ήταν τόσο αναστατωμένος! Που θα τα έβρισκε 10 ευρώ? Και δεν μπορούσε να ζητήσει από του γονείς του επειδή ήξερε ότι ούτε αυτοί είχανε. Φοβόταν, έκλεγε, και η καρδιά του θα έσπαγε από τον τόσο γρήγορο ρυθμό που χτυπούσε.
- Το επόμενο πρωί πήρε την τσάντα του βγήκε από το σπίτι και προχώρησε προς το σχολείο!! Τότε στην είσοδο είδε τα τρία αγόρια να τον περιμένουν!!!! Αμέσως άλλαξε δρόμο και πήγε προς την παραλία όπου τα καλοκαίρια πήγαινε με τα αδέρφια του. Έκατσε κάτω από μια ομπρέλα και τον πήρε ο ύπνος



Friends Nbbalng  
Happy Lng

- Όταν ξύπνησε ήταν 2:30 μ.μ και έπρεπε να βιαστεί για να πάει στα αδέρφια του. Μόλις μπήκε μέσα στο σπίτι είδε τα τρία αγόρια μαζί με τα αδέρφια του και τότε του είπαν << Σου ζητήσαμε κάτι και αν δεν μας το δώσεις μπορεί να πάθουν κάτι τα αδέρφια σου ''καταλάθος'' >> Τότε τρομαγμένος ο Γκαρσία τρέχει στην κουζίνα και παίρνει από το πάνω-πάνω ράφι από όπου φύλαγαν τα λεφτά οι γονείς του 10ευρώ δηλαδή τα τελευταία λεφτά που είχαν για να τα δώσει στους νταήδες!!! Έτσι αυτοί έφηγαν αλλά προίδοποιόντας τον ότι θα τα ξαναπούν στο σχολείο.

- Όταν κάθε μέρα ο Γκαρσία πήγαινε στο σχολείο τα τρία αγόρια είτε θα τον έκαναν ρεζίλι στους συμμαθητές του ή θα τον χτυπούσαν , θα του έπερναν το μικρό τοστ το οποίο ήτανε το κολατσιό του , θα του σχίζανε τα τετράδια έτσι ώστε να φαίνετε ότι δεν έχει κάνει τα μαθήματά του και να πέσει η απόδοσή του!!

ΔΕΥΤΕΡΑ



ΤΡΙΤΗ



ΤΕΤΑΡΤΗ



ΠΕΜΠΤΗ



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ



- Αυτό συνεχίστηκε για πολλές εβδομάδες σε καθημερινή βάση! Ο Γκαρσία επέστρεφε κάθε μέρα στο σπίτι του κλαίγοντας πλέον και νοσταλγούσε τις ημέρες όπου γύρναγε χαρούμενος με Άριστα και 20 στα τετράδια του που με χαρά έδειχνε στους γονείς του.
- Είχε περάσει 1 μήνας που τα τρία αγόρια ασκούσαν το BULLING πάνω στον Γκαρσία!!
- Τότε μια μέρα κάτι έλειπε από το σχολείο!! Ήταν ο Γκαρσία κανείς δεν τον είχε δει ούτε είχε ακούσει κάτι για αυτόν! Δεν είχαν ποιόν να πειράξουν και να τον κάνουν να κλαίει!!



# ANGEL



ο ο επιτελους  
δεν μπορεί να  
με ενοχλησει  
**KANEIS**



**BULLYING**  
**IS FOR**  
**BLOCKHEADS**



**S T  P**  
**BULLYING**

**STAND UP. SPEAK OUT.**

**STOP BULLYING**

The End