

Η Μελίνα και το ημερολόγιο

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα έφηβο κοριτσάκι που την έλεγαν Μελίνα. Ήταν πολύ όμορφη, ψηλή, με ωραία μάτια και μαλλιά όμως της έλειπε κάτι... δεν είχε την αυτοπεποίθηση που έπρεπε! Ήταν κλεισμένη στον εαυτό της, μόνο έναν φίλο είχε... το ημερολόγιό της! Ώρες ολόκληρες καθόταν στο δωμάτιο της και είτε έγραφε στο ημερολόγιό της, τις σκέψεις της και τα συναισθήματά της ή μιλούσε με τον εαυτό της γιατί δεν είχε κανένα άλλο. Ούτε στους γονείς της μιλούσε, προτιμούσε να να είναι μόνη και απόμακρη από τους άλλους.

Η Μελίνα στα δωμάτιό της



Στο σχολείο δεν κάθεται με κανέναν. Κάθε φορά που χτυπάει το κουδούνι κάθεται σε μια γωνία και δεν μιλάει! Πολλά παιδιά κυρίως μεγαλύτερων τάξεων την ενοχλούν, την κοροϊδεύουν ή την παρενοχλούν σωματικά. Αυτή δεν κάνει τίποτα - ούτε στους δασκάλους μιλάει για αυτό που της συμβαίνει. Πολλές φορές μείνανε οι καθηγητές κοντά της και την βλέπουν μαζί με αυτά τα παιδιά. Όμως αυτοί λένε ότι παίζουν μαζί της και οι καθηγητές δεν παίρνουν χαμπάρι.

Μια μέρα όμως οι εκφοβιστές, συγκεκριμένα ο Σάκης και ο Φώτης, είχαν σχολάσει πιο νωρίς από αυτήν και την περίμεναν έξω από την πόρτα του σχολείου. Όταν αυτή βγήκε και τους είδε, φοβήθηκε και προσπάθησε να τους αποφύγει. Αυτοί της είπαν να πάει μαζί τους και αυτή δέχτηκε γιατί δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Μετά από πολλές ώρες περπάτημα πήγαν σε ένα πάρκο. Εκεί πέρα δεν υπήρχε ούτε φύλλο. Ήταν ένα εγκαταλελειμμένο πάρκο μακριά από το σπίτι της.

Δεν ήξερε που βρισκόταν γιατί μετά από ένα σημείο της έκλεισαν τα μάτια και έτσι δεν ήξερε πως να γυρίσει πίσω. Της φέρθηκαν πολύ άσχημα, της πήραν το κινητό για να μην μπορεί να πάρει τηλέφωνο, τα πράγματα της, τα χρήματα της και έφυγαν τρέχοντας. Αυτή ήταν απελπισμένη και αφού κατάφερε να βγάλει το μαντήλι που της είχαν βάλει στα μάτια της, προσπάθησε να ψάξει ένα τρόπο για να φύγει από εκεί.

Στο εγκαταλελειμμένο πάρκο



Βράδιασε και όλοι οι φίλοι και οι συγγενείς της την έψαχναν. Βρισκόταν ακόμα εκεί.. μόνη, χωρίς φαΐ και νερό... Ξημέρωσε, όλοι ήταν φοβισμένοι και ανήσυχοι για την μικρή Μελίνα και κάλεσαν την αστυνομία. Ξαφνικά ενώ κοιμόταν μόνη της, είδε ένα άνθρωπο να περιπλανιέται στους δρόμους, έτρεξε λοιπόν κοντά του και τον ρώτησε πως μπορεί να φύγει από εδώ.

Αυτός της είπε ότι μπορεί να την βοηθήσει. Έτσι με την βοήθεια του κατάφερε να φτάσει στην πόλη της. Αφού περπάτησε για ώρα, πήγε σπίτι της. Οι γονείς της έτρεξαν, την αγκάλιασαν και την ρώτησαν τι έγινε και δεν ήρθε σπίτι. Αυτή με τα πολλά τους εξήγησε και την επόμενη μέρα μίλησαν στους καθηγητές της. Οι καθηγητές μίλησαν στα παιδιά για τον εκφοβισμό και αργότερα τα παιδιά ζήτησαν συγνώμη στη Μελίνα και υποσχέθηκαν ότι όχι μόνο δεν θα την ξαναπειράξουν, αλλά θα την προσέχουν κιόλας. Μετά από αυτό η καθημερινότητα της Μελίνας άλλαξε και γίνανε όλοι μια αγαπημένη παρέα.

Δηλαδή: πηγαίνουν όλοι μαζί το πρωί στο σχολείο και ήτανε κολλητοί και η Μελίνα δεν ήταν πια μόνη της στα διαλείμματα στο σχολείο

ΤΕΛΟΣ!!!

Τα μέλη της ομάδας μας (The Minions)

- Χριστίνα Σφυράκη (Γραμματέας)
- Πόπη Σμαραγδάκη (Συντονίστρια)
- Νικηφόρος Σταυρακάκης (Καλλιτέχνης)
- Παναγιώτης Φώτης (Πληροφορικός)